



donderdag 17 juni

**actueel**

- nieuws
- agenda
- opiniepeiling

**trefpunt**

- forum
- chatbox
- prikbord
- kaarten
- spellen
- dagboeken

**winkels**

- muziek
- boeken - ned.
- boeken - int.
- software
- films
- cadeaus

**naslag**

- weblinks
- bijbel
- adressengids
- downloads

**zoeken**

in

Nieuws

binnen

In kop / titel

naar

**advertentie**



Forum > [Vrije tijd](#) > Mag pop-muziek ? Ja of Nee Ga naar pagina: [1](#) [2](#) [3](#)

**Mag pop-muziek ? Ja of Nee**

➤ Gepost door [lissy](#) op 12-06-02 13:10 [quote](#)

Mag pop-muziek? Ja of Nee

---

Dwaal nou ff niet af, heel grappig, lillende billen enzo maar volgens mij wil pieter alleen maar weten of pop-muziek mag. Of was het een dubbelzinnige vraag?

Ik denk trouwens dat iedereen voor zichzelf moet beslissen of het mag. Als je er je twijfels bij hebt, kun je het beter niet luisteren, dan heb je geen rustige nachten meer, en das nix natuurlijk.

---

Luister dan gewoon naar koren die niet-ritmische psalmen zingen zou ik zeggen 

➤ Gepost door [mriohan](#) op 12-06-02 18:09 [quote](#)

---

nou ja ik was gewoon benieuwt naar de betekenis van lillende billen waar estrella het over had 

Ik denk dat Pieter met die 51 reply's wel onderhand z'n antwoord heeft gehad

➤ Gepost door [lissy](#) op 12-06-02 19:33 [quote](#)

---

Waarom ben jij daar zo benieuwd naar, johan? Waarschijnlijk is dat gewoon zoals Shakira is 

He Pieter, is je mening t.o.v. popmuziek onderhand al veranderd? Of was dat niet de bedoeling van je topic?!

---

Grtx Liz

➤ Gepost door [Estrella](#) op 13-06-02 00:04 [quote](#)

Vanwege de grote nieuwsgierigheid van de christelijke jeugd: Lillend is 'een weke massa die in schuddende beweging is'. Volgens het van Dalen woordenboek. Tja, niet erg hoor als je dat niet weet en er verder flauwe grapjes over maakt. Mensen vragen in zo'n discussie om raad/advies. Help je iemand ermee om lacherig/luchtig te reageren?. Niet alle wereldse muziek is slecht. Nogmaals: let op de inhoud. P.s. betreffende snoop doggy dog/R. Kelly etc.: onderschat de macht van erotiek/harde seks niet in soms hele bekende muziek. De reden waarom ik op de hoogte ben: ik woon in een huis met iemand die een fanatieke MTV/TMF-fanaat is. Dus maak er maar geintjes over maar de realiteit blijft helaas de realiteit.

➤ Gepost door [LeoRoelofs](#) op 13-06-02 12:15 [quote](#)

---

Hallo allemaal, Ga maar eens kijken op <http://www.granel.org/artikelen/misleiding/crock/crock.html> Groetjes, Leo

➤ Gepost door [Gerben](#) op 13-06-02 17:35 [quote](#)

Ik word tamelijk misselijk van deze site. Ik denk niet dat ze het bij het juiste eind hebben.

Dit soort waarschuwingsbedingen zijn er alleen voor om mensen zwart te maken en bouwen totaal niet op.

Groetjes,  
Gerben

➤ Gepost door [mriohan](#) op 13-06-02 21:34 [quote](#)

Lillen = weke massa die aan het schudden is.  
Weer er wat bij geleerd.  
Bij weke massa moet ik op een of andere manier denken aan een kwal. Denk dat ik oud wordt, kan al die taal van de jeugd niet meer volgen 

Ja tegenwoordig zijn die MTV/TMF video's net porno. In mijn tijd viel dat nog wel mee. Toen liepen de conservatieve wijsvingertjes nog afkeurend te wijzen naar de dansspasjes van Michael Jackson. Wat je nou allemaal hebt. Ik zie af en toe wel eens wat voorbijkomen als ik ergens kom waar een TV op TMF staat. Ik dacht dat die R. Kelly een paar jaar terug nog liep te beweren dat hij christelijk was.

➤ Gepost door [thebutler](#) op 14-06-02 12:43 [quote](#)

Misselijkmakend, inderdaad. het doet me pijn dat er christenen zijn die moeite

**dag in dag uit**

**OneWay**

de geest maakt evenw.

(vs. 6b)

Je maakt nog geen gebruik van alle onderdelen van de portalcommunity OneWay. Een gedeelte van site valt onder betaald lidmaatschap, waaronder het forum, de chat en de dagelijkse nieuws en overdenking per email.

Niet ingelogd

Voor een klein bedrag kan je dus actief meedoen op OneWay! Als je nu een jaarabonnement neemt, krijg je een leuk welkomstgeschenk thuisgestuurd. Je kunt kiezen uit:

CD



**Our God of Wonders - Various Artists**

Bijzondere compilatie worship-songs van bekende artiesten.

**Voor €19,50**

[bestel](#)

DVD



**REVELATION**

Eindtijd-film Revelation op DVD.

CD



**Wait for me: the best from... Rebecca St. James**

nieuwe muziek van Rebecca St. James.

voorwaarden

[Kijk voor een overzicht van alle voordelen op de abonnementspagina](#)

BOEK



**Brandglas - Sjaak Verboom**

Beeldend geschreven, eigentijdse psychologische roman.

doen om andere gelovigen te belasteren en zwart te maken om hun verdraaide boodschap aan de man te brengen. ziek!

hoe moeten ze dat straks aan God uitleggen? zou Hij het goed vinden als we roddel gebruiken en tieners en hun ouders tegen elkaar op hitsen door het verspreiden van deze leugens? griezelig vind ik dit.

↳ Gepost door [Estrella](#) op 14-06-02 17:20 [quote](#)

Leugens?.Jullie zijn op een DISCUSSIE-site. Dat betekent dat verschillende mensen HUN MENING mogen geven. Soms zijn het vertwijfelende meningen/soms opbouwend etc. Soms schrik ik ook wel van de meningen van sommige 'christenen'.Dan denk ik ook van 'jeetje,hoe durven jullie'. Maar...als je zo ziek wordt van deze site geef dan je eigen oprchte advies en sta niet alleen met je vinger te wijzen.

↳ Gepost door [thebutler](#) op 14-06-02 19:38 [quote](#)

Heb je gelijk in. Normaal wil ik dat ook niet doen, tijdens discussies. Maar er zijn grenzen. Ik zal niet snel zoiets zeggen maar ik wil het liefst dat mensen [vooral diegenen die nog niet hebben geleerd om voor zichzelf te denken] hiervoor beschermt worden. Harde taal, dat wel maar in dit geval vind ik het nodig! En ik heb het niet over een post van iemand hier, maar over de info op die site.

↳ Gepost door [thebutler](#) op 14-06-02 19:46 [quote](#)

Dit vind ik wel goeie sites: <http://www.thunderstruck.org/>  
<http://www.relevantmagazine.com/>

↳ Gepost door [Estrella](#) op 14-06-02 20:56 [quote](#)

ok,jullie hebben gelijk.De site is voor een groot deel onzin.Als we het allemaal zo verdraaien dan is niemand eigenlijk een christen.Ik ben op een gegeven moment maar gestopt met lezen.Van sommige van die artiesten wist ik wel dat er vroeger 'schandalen' zijn geweest maar over het algemeen moet ik zeggen dat het grote onzin is.

↳ Gepost door [mriohan](#) op 14-06-02 22:28 [quote](#)

Ja ik ben op die site geweest. Die pagina is gewoon een copy van kv1611.org. 'T is inderdaad een en al laster.

Valt me op dat ze een bepaald patroon hebben om hun laster te ventileren. De schrijver pikt een stukje regel of citaat uit een lied of recensie (ziet het niet eens in het verband met het geheel) en gaat dat helemaal uitgraven of oplazen vanuit een perspectief waarin de gospelartiest er als slechterik mee wordt afgeschilderd. Bijv. in het hoofdstuk waarin ze DC Talk afkraken:

De schrijver van het artikel citeert een regeltje uit DC Talk's Nu Thang (Nieuw ding), kraakt het vervolgens af door een bijbeltekst te citeren "Er is niets nieuws onder de zon", en vervolgens kraakt hij hun ook nog af omdat ze niet correct engels spreken.

Vervolgens trapt de schrijver tegen DC Talk aan omdat Kevin Max ooit van Fahwell College geschorst was wegens het nuttigen van alcoholische dranken (eind jaren '80) om vervolgens een regeltje uit DC Talk's "Jesus is just allright" te gaan citeren en er Webster's Dictionary bij te gaan halen waarin staat dat "...just allright" van alles en nog wat betekend behalve "king of kings en Lord of lords". Dat zelfde doet hij bij Jesus freak. Het kinderachtige van de schrijver is dat hij, ondanks dat TobyMac nog uit websters dictionary citeert dat de 3e betekenis van "Freak" zo iets betekend als "enthousiasteling" de schrijver de nadruk legt op twee andere betekenissen (die negatief zijn), waarna hij weer een zoi bijbelteksten citeert.

Vervolgens citeert de schrijver een krantenartikel waarin een journalist een concert bijwoonde van DC Talk. Hij vergeleek de taferelen met die van de Beatles tig jaar geleden. waarna de schrijver dat woordje "Beatles" weer gaat uitmelken. De Beatles waren slecht en verdorven, bla bla bla, en haalt een hoop citaten van John, Paul, George en Ringo aan die hun antipathie tegen Jezus uitte. En eindconclusie: "Hoe kan je je als christelijke band met die goddeloze Beatles laten vergelijken?"

De schrijver voelt zich gesterkt in zijn vooroordelen aangezien DC Talk het refrein van "Help" van de Beatles hebben verwerkt in een van hun nummers. Oooh en dat is 'fout' natuurlijk. Ach ja. En de schrijver kan zich later weer helemaal uitleven omdat DC Talk ook het een en 't ander van Kurt Cobain hebben geleent, en "... die Cobain was me toch een partijtje zondig" en dat bewijst de schrijver wwer met een lading paragraven en bijbelteksten.

Vervolgens gaat hij zich lopen opwinden over het feit dat de producer van Nine Inch mails zich over de video van Jesus Freak heeft bekommerd. "En Nine Inch Nails is me een partijtje fout" zal de schrijver van het artikel met de nodige HTML verspilling gaan bewijzen. En zo gaat dat nog een uur of wat door.

Op die manier kan ik zelfs de heiligste christen zwart lopen maken. Mensen die dit voor hun beroep doen worden ook wel aanklagers genoemd. Die gaan tijdens een rechtszaak een verdachte zwart lopen maken. in de bijbel is die titel gereserveerd

voor de satan", de aanklager van de broeders. Raar maar waar doet die schrijver van dit artikel dat ook met onze zingende broeders uit de CCM.

» Gepost door [Estrella](#) op 15-06-02 14:57 [quote](#)

Goed zo mr.Johan.Dat heb je uitgebreid uitgelegd!

» Gepost door [thebutler](#) op 16-06-02 04:05 [quote](#)

Ja, goede beschrijving mr. johan! Ik ben niet eens zo enthousiast over 'gospelmuziek' zoals sommige mensen wel gemerkt hebben, maar dit soort laster kan echt niet!!!

Kijk eens naar de volgende uitwissling. Ik heb mijn geschokte reactie gestuurd en lees het antwoord dat ze geven zelf maar. Sorry, het is wat confronterend om dit te plaatsen, dat weet ik, maar ik vind dat jullie er recht op hebben om dit te zien.

Blijf waakzaam en gericht op God. debutler

Hallo, ik kan niet beginnen met uitleggen hoeveel onwaarheden er staan over christelijke rockmuziek op jullie site. Waarom lasteren jullie broeders en zusters? Waarom helpen jullie met het verspreiden van deze vreselijke leugens? Ik ken zommige van de mensen die genoemd zijn uit ervaring of persoonlijk en ik schrik heel erg van deze erge beschuldigingen? Hoe gaan jullie dat aan de Heer uitleggen als Hij jullie ter verantwoording roept? En hoe gaan jullie om met al die ouders en kinderen die tegen elkaar op gezet worden door deze leugens? Want dat zijn het, leugens. Sorry, er is geen ander woord. Ik hoop dat jullie je afkeren van deze dwaling en de genade van de Heer zullen aannemen.

Hoogachtend, thebutler

Aan: thebutler.

Wij zijn dus volgens jou leugenaars ? Je komt niet met feiten, je stelt geen oprechte vraag, maar komt slechts met een 100% valse veroordeling, nogmaals zonder enig feit. Ik zal heel direct antwoorden, maar ben niet geïnteresseerd om dit soort discussies zo maar te gaan voeren, omdat het pure tijdverspilling is.

Zo te horen ben je een verspreider van al deze troep. Zelf was ik tot voor mijn bekering in 1994 (ik ben nu 29) een vurig aanhanger van allerlei rockmuziek, satanische troep waar ik me door Gods genade van heb afgekeerd, maar groot was de schok toen ik pas tot geloof was gekomen en ik christenen bekeek die dezelfde troep draaide, al dan niet met een 'christelijk' tintje.

Sorry, maar ik heb geen boodschap aan opinies, wij brengen feiten en omdat je zelf deze satanische muziek als afgod hebt veroordeeld je ons, het moeten voor jou wel leugens zijn, want je bent er zelf een promotor van. God brengt je de feiten om je tot bekering ervan te brengen, maar je bent niet geïnteresseerd in waarheid en DUS automatisch niet geïnteresseerd in Jezus, want Hij is de Waarheid.

Je weet helemaal niet waar je over praat. Laat me eens een vraag stellen aan jou, wat voor boeken verkopen jullie ? Benny Hinn ? Morris Cerullo ? Prayer of Jabez van Bruce Wilkinson ? Dit zijn namelijk absoluut valse christenen, die het christen zijn belachelijk maken en valse leer brengen. Als je dit soort boeken verkoopt ben jij de misleider.

Door het verspreiden van al deze muziek die mensen geestelijk vernietigen ben je wel degelijk fout bezig, denk daar maar eens over na. Ik WEET waar ik over praat, zelf ben ik ,vanaf kinds af aan met al deze bagger opgegroeid het was mijn nr. 1 tijdverdrijf ! Ik was een lopende muziek encyclopedie. Dat het allemaal een christelijke boodschap krijgt is slechts de buitenkant die veranderd.

Ooh wat een liefdeloos gepraat zul je denken, maar we zijn niet geïnteresseerd om mensen te behagen, maar wel om alleen de waarheid en een zuiver evangelie te brengen, dit is onze dagtaak, elke dag, we zijn elke dag geopend, elke dag in gebed en door Gods genade zijn onze ogen voor dit zaken geopend, de jouwe duidelijk niet. Jezus liet er geen gras over groeien, hij ging met de zweep de tempel in en noemde de Farizeers addderengebroid ! Dit zou Hij nu ook doen in al deze entertainment kerken die mensen misleiden met satan's muziek en mooie woorden van voorspoed en rijkdom, de waarheid is echter dat Gods oordeel komt ! Pech voor al deze misleiders die denken dat zielen gewonnen worden door muziek die de duivel inspireert, want het is alleen door het prediken van Gods zuivere Woord ! Nep christenen, onkruid word gezaaid, mensen die op gevoelens worden gebouwd en dat word groot verspreid.

Ik sta open voor gefundeerde kritiek, maar voor meningen verwijs ik je door naar elke willekeurige op gevoelens gebouwde kerk, ga daar maar meepraten met de rest van het 'laodicea' gepeupel.

Iemand die bv. Stryper goedkeurt ! Schande, schaam je, dat je dit probeert te ontkennen ! De Bijbeltekst laat duidelijk zien dat als je je als een vrouw kleedt en ZELFS opmaakt dat je verdoemt bent (als je je er niet vanaf keert), pech voor jou

dat de Bijbel alleen als het uitkomt je maatstaf is. Voor ons geldt alleen Gods Woord, God Zelf zal erop toezien dat ALLES uitkomt zoals Hij het heeft gesproken.

De tijd dringt, de wereld verenigt zich en zal alleen nepchristenen toestaan, denk maar eens goed na of je hier bij wilt horen, je bent wbt. de wereld 'goed op weg'. Ik haat jou niet, maar wel degelijk de dingen waar jij voor blijkt te staan.

Marc Christelijke gemeente Gods Reddende Ark

» Gepost door [mrioan](#) op 16-06-02 10:25 [quote](#)

Ach ach, wat een bevooroordeelt mannetje zeg, bij die 'reddende' ark, hij ging er meteen al vault dat je een evangelische boekenhandelaar was. Wat moeten we op die email antwoorden 😊

Goed dat je 'm geplaatst hebt, Butler, dan weten we wat er achter dergelijke artikeltjes schuilt.

» Gepost door [Estrella](#) op 16-06-02 12:18 [quote](#)

Alhoewel ik van mening ben dat betreffende site voor overgrote deel onzin heeft, sta ik soms wel een beetje verbaasd van sommige bekende artiesten die het in gospel-world hebben gemaakt. De clip van amy grant b.v. 'baby baby' (?) laat duidelijk zien dat ze daar speels met een vent flirt. Van Sandy Patty is bekend dat ze ooit overspel gepleegd heeft toen ze al beweerde gospelartiest te zijn. Aan de andere kant heb ik weer grote bewondering voor artiesten als M.W. Smith, Petra, Carman etc. Ik vind het knap dat ze b.v. moderne muziekstijlen, technology e.d. gebruiken om vooral de jeugd tot God te brengen. Het zijn ook mensen wier levensstijl, sinds ze christen zijn, smetteloos is. Maar goed, uiteindelijk moeten we geen christenen als onze voorbeeld hebben. Christenen zijn en blijven mensen. We zijn nog niet volmaakt (nee, dat is nog steeds geen vrijbrief voor zonden 😊). Het beste is om je gezonde verstand en Gods Woord gebruiken om te bepalen waarnaar je wel/niet luistert. Dat geldt wat mij betreft ook voor 'wereldse' muziek. Seculair muziek kan ook prachtig zijn. B.v. swingers over liefde vind ik leuker dan hip hops over vrouwenlijven, schuttingtaal etc.

» Gepost door [jean bodin](#) op 16-06-02 13:13 [quote](#)

Tja meestal zijn het de teksten die tegen het geloof getuigen en niet zozeer de muziek.

Toen de klassieke muziek als standaard werd ingevoerd, was er een periode dat de kerk verschillende blaasinstrumenten ging verbieden en andere instrumenten "middeleeuwen" of turks werden of de doedelzak ineens typisch van de keltische kerken werd. Leonardo Da Vinci's notenbalk heeft ertoe bijgedragen dat men zuiverere noten moest gaan spelen en een instrument als sjofer ineens niet meer kon.

Dan kan je je afvragen: Is klassieke muziek tegen het geloof of niet? Het heeft m.i. niet zozeer met pop te maken, maar er is niets nieuws onder de zon. Groeperingen zullen beweren goddelijkere muziek te maken. Ik ben benieuwd welke muzieksoorten de Almachtige zelf mooi vindt.

» Gepost door [thebutler](#) op 16-06-02 13:45 [quote](#)

Yep, maar dat van die 'evangelische' handel klopt wel, ik werk bij een dergelijke zaak en heb de reactie vanaf mijn werk verstuurd. vandaar.

Maar als we gospel artiesten gaan eren als smetteloze voorbeelden brengen we hen alleen maar meer in de problemen. Het is niet hun taak om het publiek te intimideren met perfectie, het is hun taak om goede, eerlijke kunst te maken. Daarom heb ik soms moeite met sommige gospelartiesten omdat ze worden opgeworpen als smetteloze voorbeelden. Maar dat inspireert niet, dat is meer een vorm van druk uitoefenen denk ik.

Ik zou liever hebben dat mensen die ook fouten maken zichzelf een beetje opzij zetten om Jezus te laten zien. Want ik geloof dat Hij perfect is. Wij niet en die gospelartiesten ook niet. Koning David heeft het ook grondig verpest toen hij al gelovig was maar zijn psalmen zijn nog steeds populair. Als een artiest christen is en toch de fout in gaat wil ik niet mijn steun opzeggen, die wil ik dan liever nog meer geven.

Want ik aanbid God, en dat mensen fouten maken valt me niet tegen, ik ken mezelf, ik maak ook fouten.

» Gepost door [Gerben](#) op 16-06-02 18:39 [quote](#)

Jean,

Er is wel degelijk klassieke muziek, die volgens mij tegen het geloof is, maar erg algemeen is dit denk ik niet. Een voorbeeld dat ik al eerder heb genoemd is 'Sacre du Printemps' van Stravinsky, een offerrite t.b.v. de lentegod. Puur muzikaal, dus geen tekst. Maar ik kan het niet draaien. Toch betekent dat niet dat ik alles van Stravinsky laat liggen, want het ballet 'De vuurvogel' vind ik prachtig en is gewoon een sprookje.

Zowel bij popmuziek als bij klassieke muziek moet je van geval tot geval bekijken of het tegen God in gaat. Algemene regels zijn moeilijk te geven en zijn ook niet wenselijk. Het gaat immers om je eigen relatie met de Here.

Groetjes,  
Gerben

» Gepost door [parel](#) op 16-06-02 23:13 [quote](#)

Jettie.

» Gepost door [jean bodin](#) op 17-06-02 00:56 [quote](#)

Ben het met je eens Gerben dat je muziek van geval per geval mag bekijken, m.i. ligt het dus niet zo aan pop, want iedere nieuwe tijd heeft weer z'n pop.

Alleen wel appart dat: meen ik, in dat nieuwe testament toch ook over koperen blazers en shofar wordt gepraat als de massiach terugkomt, terwijl de kerk rond Leonardo's tijd sommige instrumenten verboden heeft. Dit deels ook o.a. uit angst, doordat allerlei volkeren met muziek probeerden sferen of "geesten" op te roepen.

Maar de relatie met DeAlmachtige zal in ieder geval bestaan met shofar etc. volgens de profetien. En dan kan je bepaalde muziek dus niet uitsluiten, terwijl sommigen menen dat het niets meer uitmaakt, etc.

De grens van sprookjes kan je ook liberaal of orthodox over doen. Wat vindt je dan van de Ring der Nibelungen? Fam. Wagners ideeën en bedoelingen hebben nogal negatieve gevolgen gehad, of wordt er letterlijk een afgod aanbeden? En sommigen liggen wakker van: Zeg roodkapje waar ga je hene... of; Vader Jacob slaap je nog, alle klokken luiden... is soms als anti-semitische tekst gezongen. Nou draai ik heus kinderen niet om hun oren, maar het is maar wat je erin wilt horen.

Daarnaast heeft de destijds anti-semitische Ford ook z'n auto's o.a. thunderbird genoemd, naar een sprookje? of had ie erg gevoel voor den Adler; vuurvogels rond o.a. die Schwarze Sonne = S.S. net als de Egyptische vogel de zon droeg, droeg de vogel het vurige hakenkruis. Het is maar net in hoeverre je dingen als sprookje blijft zien, of maar net hoe Stravinsky het bedoeld heeft, of in hoeverre hij erop doeld een mythe te versterken.

Ik heb op zich niets tegen stravinsky, of tegen sommige hardrock-groepen. Tenzij ze bewegingen ondersteunen, aanvoeren in ideeën. En dan is het niet zo makkelijk om te zeggen dat iedereen maar z'n eigen onderscheidingsvermogen heeft, want in Wagners tijd liepen ook maar veel "christenen" achter Zarathoestra aan. Waarschuwen mag van mij, al blijf ik veel luisteren (ook met lol) om te kunnen onderscheiden.

» Gepost door [Cassius73](#) op 02-08-02 10:22 [quote](#)

Ja, en dan koop je een fijne cd van amy Grant en dan blijkt ze weer gescheiden te zijn en dat mag niet van de Bijbel en dan moet je die CD ook weer weg gooien... Kom op zeg! Ik geniet van muziek die ik mooi vind, en of het dan klassiek, gospel, jazz (was in de jaren 30 ook duivels), rock of weet ik veel wat is...

» Gepost door [Cassius73](#) op 02-08-02 10:25 [quote](#)

Inderdaad. Ik schaam me soms voor mijn christelijke broeders en zusters die geen ene rotmoer doen voor mensen in bijvoorbeeld de derde wereld...

Een prima voorbeeld die Bono. Populair met zijn band en niet te beroerd om zich in te zetten voor anderen, geheel volgens het bijbels principe "Wat gij gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, dat hebt gij aan Mij gedaan..."

[Forum](#) > [Vrije tijd](#) > [Mag pop-muziek ? Ja of Nee](#)

Ga naar pagina: [1](#) [2](#) [3](#)

[active topics](#) [post forumbericht](#)